

**Verenigde Doopsgezinde Gemeente
Heerenveen en Tjalleberd
19 november 2023**

- Aanvang dienst luisteren wij in stilte naar orgelspel
- Welkom
- Het aansteken van de kaars
- Voor zo ver mogelijk zingen wij staande
Lied 281, verzen 1,2,3 en 4, Wij zoeken hier uw aangezicht
- Bemoediging en groet
- **Zingen vervolg** van lied 281, verzen 9 en 10
- Gebed
- **Zingen** lied 942, verzen 1,2 en 3, Ik sta voor u in leegte en gemis
- Psalmlezing: psalm 70
- **Zingen lied 382**, verzen 1,2 en 3, O alle gij dorstigen, kom tot de stromen
- Lezing: oude testament, Deuteronomium 6: 4 - 9
- **Zingen:** lied 335 **twee** maal, Hoor het woord
- Lezing: nieuwe testament Matteüs 23: 1 – 12
- **Zingen** lied1001, 1,2 en 3, De wijze woorden en het groot vertoon
- Preek
- Stilte
- Orgelspel
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed en afsluiten met het onze vader

- **Zingen** als slotlied, Ga dan op weg, op de melodie van, Lof zij de Heer

1. Ga dan op weg, en laat hoop en verwachting je leiden.
Ook al zijn pijn en verdriet door geen mens te vermijden.
Wees niet bevreesd, ga en vertrouw op de Geest
die je van angst zal bevrijden.

2. Ga dan op weg, en ontmoet op je reis medemensen.
Geef aan ieder al wat jij jezelf toe zou wensen.
Dan, onder 't gaan, zul je de ander zien staan,
en overschrijd je je grenzen.

3. Ga dan op weg, en schudt af al je twijfel en zorgen.
Ga en ontdek, wat vandaag nog voor jou is verborgen.
Houd op het Licht, altijd je ogen gericht.
Dat zal je kracht zijn voor morgen.

- Opdracht en doven van de kaars
- Uitzending en zegenbede
- **Zingen** lied 415, vers 3, Zegen ons algoed,
- Wij luisteren als afsluiting van de dienst naar orgelspel

- Voorganger da. Coot Winkler Prins, lezer Jannie Meijer,
organist Johan Koers,