

**Verenigde Doopsgezinde Gemeente
Heerenveen en Tjalleberd
17 maart 2024**

- Aanvang dienst met orgelspel
- Welkom
- Het aansteken van de kaars
- **Zingen lied:** 556 verzen 1 en 2, alles wat over ons geschreven is
- Votum
- **Zingen lied:** 556, verzen 3,4 en 5, alles wat over ons geschreven staat
- Toonzetting van de dienst
- Gebed
- **Zingen lied:** 32 tt

32. Houd mij in leven, wees Gij mijn redding

Voorzang:



Refrein: Allen:



Voorzang:



Refrein: Allen:



Voorzang:





Heer mijn God, ik ben ze - ker van U.

Refrein: Allen:



Houd mij in le - ven, wees Gij mijn red - ding,



steeds weer zoe - ken mijn o - gen naar U.

Voorzang:



3. Gij geeft uw woord aan de - ze we - reld.



Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreug - de.



Naar U gaat mijn ver - lan - gen Heer.

Refrein: Allen:



Steeds weer zoe - ken mijn o - gen naar U.



Houd mij in le - ven, wees Gij mijn red - ding,



steeds weer zoe - ken mijn o - gen naar U.

- Introductie op Psalm 146, in een hertaling uit het Hebreeuws van Johannes van der Meer:
Laat mij maar zingen,
zolang het nog kan.
Laat mij toch zingen
zolang ik nog ben bij mijn verstand en bij stem.
Wie zal ik zingen?
U zal ik zingen en geen ander,
geen vreemde U,
alleen U,
en weer U,
die aan de hemel
die trouwe metgezel,
die als aan de tronken de twijgen,
die de zeeën doorklieft dat ze golven eeuwige trouw.
Zolang de aarde nog rond is,
en vrede een vierkante cirkel,
laat mij toch zingen,
mijn hart op mijn tong.
Zolang de oorlogen duren,
de levenden sterven,
de doden niet opstaan
laat ons nog zingen
met morgengoudlippen
uit avondroodkelen
de eeuwige woorden van liefde en vrede van U,
alleen U
en weer U.
Dat Gij zult zijn die ge gezegd hebt te zijn:

brood voor hongerdieven,
licht voor blinden,
voor vluchtelingen toevlucht overal
zoals Gij gezegd hebt:
Ik-zal.
Laat mij maar zingen,
laat ons toch zingen
van ongeschonden landschap
en geen kind meer kwijt,
Ploert en Schender zijn voorbij,
alle dingen nieuw,
met zachtmoedig licht geladen,
zout en honing,
brood en wijn in elke woning
en de klokken slaan gerechtigheid.
Zal er ooit nog,
toch,
een koning zijn,
een hoogste majesteit
dan U
en U alleen
en weer U
voor altijd,
U.

- **Zingen lied:** 146a, verzen 1,6 en 7, laat ons nu vrolijk zingen

- Schriftlezing: uit evangelie van Johannes 6; 1-15, in een vertaling uit het Grieks van Johannes v.d. Meer

Na deze dingen gaat Jezus weg,

de zee over,

die van Galilea, van Tiberias.

Maar hem is gevolgd een talrijke schare,

omdat zij de tekenen hebben gezien

die hij gedaan heeft bij de zieken.

Jezus klimt op, het bergland in

en daar heeft hij zich neergezet met zijn leerlingen.

Maar het Pesach is nabij geweest,

het feest van de Judeeërs.

Als Jezus dan de ogen opheft

en gewaar wordt dat een talrijke schare tot hem komt,

zegt hij tot Filippus:

Waarvandaan kunnen wij broden kopen dat zij hier te eten hebben?

Maar hij stelde hen op de proef door dat te zeggen,

want zelf heeft hij geweten wat hij ging doen.

Filippus antwoordde hem:

Tweehonderd 200 dinar broden zullen niet voldoende zijn voor hen,

wil ieder een klein stukje kunnen aannemen.

En uit de kring van zijn leerlingen,

Andreas de broer van Simon Peeters,

zegt tot hem:

Er is een jochie hier,

dat vijf gerstebroden en twee visjes heeft.

Echter wat zijn die voor zovelen?

Jezus zegt:

Maak dat de mensen aanliggen.

En er is een grote weide in dat oord geweest.

Dan gaan ze aanliggen, de mannen, ten getale van zo'n vijfduizend.

Dan neemt Jezus de broden aan

en na een dankzegging geeft hij ze door aan wie aan liggen.

Evenzo ook van de visjes, zoveel als ze hebben gewild.

Als ze vervuld zijn zegt hij tot zijn leerlingen:

Breng de brokken die overblijven bijeen,
opdat er niets verloren gaat.

Dan brengen ze die bijeen en laden twaalf korven vol met brokken van de vijf gerstebroden die zijn overgebleven

nadat zij gespijzigd waren.

Toen hebben de Mensen gezegd,

ziende het teken dat hij heeft gedaan:

Deze is waarlijk de profeet die komende is tot de wereld.

Als het Jezus dan bekend wordt dat ze van plan zijn te komen

en hem te grijpen om hem koning te maken,

wijkt hij weer uit naar het bergland.

Hij alleen.

- **Zingen lied:** 836, alle verzen, heer die onze Vader zijt
- Preek

- Orgelspel
- Opentijd
- Voorbeden, “onze Vader”
- **Zingen lied:** 362, alle verzen, hij die gesproken heeft een woord dat gáát
- Opdracht en zegebede
- **Zingen** 425, vervuld van uw zegen
- Wij luisteren als afsluiting van de dienst naar orgelspel

Voorganger, ds Johannes v.d.Meer, lezer Jannie Meijer,
organist Johan Koers