

**Verenigde Doopsgezinde Gemeente
Heerenveen en Tjalleberd
14 april 2024**

Dromen zijn bedrog! Of toch niet?

- Aanvang dienst met orgelspel (graag stilte)
- Welkom
- Het aansteken van de kaars
- **Zingen lied: 275**, alle verzen, Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
- Moment van stille inkeer
- Bemoediging
- **Zingen lied: 880**, alle verzen, het leven op aarde is vreugde en rijkdom
- Inleidende woorden
- **Zingen lied: 1005**, verzen 1,2 en 5, zoekend naar licht
- Gebed om barmhartigheid
- **Zingen lied:** in het laatst van de dagen zal het zijn, van Huub Oosterhuis en Antoine Oomen

1. In 't laatste van de dagen

tekst: Huu
muziek: Ant



In 't laat - ste van de da - gen zal het zijn:
In 't laat - ste van de da - gen, wie dan leeft
In 't laat - ste van de da - gen zal het zijn



een ho - ge berg, on - wan - kel - baar ge - grond - vest, _____ hoog
zal ze zien ko - men op char - la - ken paar - den _____ op
dat zwaar - den wor - den om - ee - smeed tot ploeg - gen, _____ je



uit bo - ven de heu - vels, en een _____ huis van _____
zil - ver - vlo - ten, vol - ke - ren van _____ ver - re: wij
leert de oor - log af, je snoeit je _____ wijn - stok en



goud in he - mels - blauw daar bo - ven op _____ De
gaan naar Si - on waar de wijs - heid woont _____ daar
strekt je in de scha - duw van je bo - men. En



we - rel - d - zee - en zijn tot rust ge - ko - men, _____ de _____ gol - ven zijn ver -
we - ten ze de rou - te van de vre - de _____ daar _____ is een nieu - we
nie - mand schrikt meer wak - ker in de nacht _____ en _____ nie - mand vreest nog



stomd, de bran - ding zwijgt. _____
aar - de neer - ge - daald. _____
voor een nieu - we mor - gen. _____

- Inleiding bij de schriftlezing
- Schriftlezing: Micha4: 1- 5 uit de NBV
- Inleiding op psalm 98
- **Zingen psalm:** 98, alle verzen, zing een nieuw lied voor God de Here
- Overdenking
- Stilte
- Orgelspel
- Dankgebed, voorbeden, stilte en gezamenlijk zingen het Onze Vader lied 1006
- **Zingen lied:**

Zeg nooit: 'Onze wereld is gebroken en de mens tot
vrijheid niet in staat'. Zeg nooit: 'Niemand kan op
vrede hopen, alles gaat nu eenmaal als het gaat'.

2. Zeg nooit dat de zeeën veel te hoog zijn,
dat een mens niet zonder bedding kan.
Zeg nooit dat woestijnen veel te droog zijn,
dat een volk daar eenmaal weer verzand.

Refrein:

Want een land, een land om van te dromen
stuwt de mensen uit hun slavernij
tot ze juichen met tranen in de ogen:

Lieve God, we zijn er eind'lijk vrij.

3. Zeg nooit: "God is zijn verbond vergeten,
er is niemand hier die ons bevrijdt."

Zeg nooit: "van een droom kan ik niet eten."

Zeg nooit: "Wie niet werkt, verknoeit zijn tijd."

4. Zeg nooit dat het godvergeten lijden
toch het noodlot is van ons bestaan.

Zeg nooit: "Stil maar, wacht op beet're tijden."

Zeg nooit: "Niemand kan de dood weerstaan."

Refrein

- Doven van de kaars
Jezus heeft gezegd: 'Jullie zijn het licht der wereld ... zo moet jullie licht stralen voor de mensen'. Vragen wij daarover om Gods zegen ...
- Zegen
- **Zingen lied:** 113 e, bless the Lord (3 keer)
- Wij luisteren als afsluiting van de dienst naar orgelspel

Voorganger zr Marjan Huisman, lezer Tineke Bokma, organist Johan Koers,